

EÖM
Nytt

Evangeliska Östasienmissionen

瑞典东亚福音会

EÖM:s nyhetsbrev

December 2024

Missionsresa till Kirgizistan



En grupp från församlingen i Erdenet i Mongoliet reste 400 mil för att träffa kalmucker, ett mongoliskt folk i Kirgizistan. De uppmanades av en äldre man att berätta för dem om Jesus och hur man följer honom. Läs artikeln på nästa sida.

Resa till Kirgizistan

I maj i år begav sig 12 mongoler från Jesu Församling och Mongoliets Missionscenter (MMC) i Erdenet ut på en resa västerut. De packade in sig i ett par minibussar och åkte i två dagar tills de kom till ryska gränsen. På vägen genom västra Mongoliet stannade de till i ett antal små församlingar för att uppmuntra de troende. Efter ytterligare tre dygns resa genom Ryssland och Kazakstan kom de till målet; Kirgizistan.

I huvudstaden Bishkek besökte de ett hem där ett antal nykristna mongoler samlades. De var studenter vid ett universitet i staden, och hade kommit till tro på Jesus där. De troende från Erdenet stannade några dagar och delade gemenskapen med de nykristna studenterna, bad med dem och undervisade från Bibeln.

De besökte också en institution där ett stort antal kirgiziska tonåringar bodde. De var antingen föräldralösa eller hade blivit övergivna av sina föräldrar. Där kunde mongolerna leka med ungdomarna, bjuda dem på bra mat och ha samlingar där budskapet om Guds kärlek förkunnades, till stor glädje för de kirgiziska ungdomarna.

Resans höjdpunkt var när de kom till en by som beboddes av kalmucker. Vid ett tillfälle hade ett antal kalmucker samlats för att lyssna



Berätta för oss om Jesus bad den gamle mannen



på vad mongolerna hade att säga. Mongolerna använde en rysktalande tolk eftersom många kalmucker i Kirgizistan varken talar kirgiziska eller kalmuckiska, bara ryska. Men där fanns också en äldre herre, 87 år gammal. Efter några minuter utbrast han "Men jag förstår ju vad du säger!" och pekade på pastor Oko från Erdenet som talade just då.

Mannen talade fortfarande kalmuckiska och det visade sig att det var så pass likt mongoliska att han förstod en del av vad som sades. Han brast spontant ut i en kalmuckisk sång och pratade sen länge och väl med mongolerna.

Han var så ledsen över sitt folks tragiska historia, hur de tvångsförflyttats till Kirgizistan, hur ungdomarna förlorat sitt modersmål och hur han nu var för gammal för att återse sitt hemland. Han vädjade till mongolerna att



komma tillbaka och stanna flera år. ”Jag vill att ni berättar för oss om Jesus och hur man följer honom. Och jag vill att ni startar skolor och lär våra ungdomar att tala mongoliska!”

Församlingen i Erdenet har skickat tre långtidsmissionärer till Kirgizistan! Alla tre är nu i Bishkek och arbetar med olika sätt att nå ut till människor som inte känner Jesus. Församlingen (och MMC, som de samarbetar med), letar efter individer, församlingar och organisationer som tillsammans med dem kan stötta dessa missionärer ekonomiskt. Det kostar ca 500\$ i månaden att ha en missionär i Kirgizistan, inklusive sociala avgifter. Det underhåll de har idag är sporadiskt och otillräckligt i längden.

I december planerar Jesu församling och MMC en kortare resa till Kirgizistan för att besöka missionärerna och ha utvecklingssamtal med dem samt uppmuntra de troende.

Denna berättelse är ett utmärkt exempel på det missiologer idag kallar ”messy mission”. Förr hade många bilden av att internationell mission skedde ”from the West to the rest.” Idag säger man att mission sker ”from everywhere to everyone”. Och samtidigt finns fortfarande många onådda folk, folkgrupper som inte har någon församling, om ens några kristna. Dessa grupper nås genom att människor av kött och blod flyttar till dem, lär sig deras språk och presenterar det glada budskapet om Jesus genom ord och handling, och i Andens kraft.

Men om mission nuförtiden sker överallt och till alla, vad är då vår roll? Vad ska vi i EÖM göra? Ett av våra främsta uppdrag är att arbeta tillsammans med dem som tidigare var mottagare av vår mission. Att möjliggöra för dem att gå dit Herren sänder dem. Att stå sida vid sida med dessa nya lärjungar när de i sin tur uppfyller missionsbefallningen. Det har vi i EÖM gjort under lång tid, och det ska vi fortsätta göra. Vi har fortsatt en mycket viktig roll att spela i världsmissionen. Visst är du med?

Om Kirgizistan:

Ett litet land i Centralasien som har knappt 7 miljoner invånare. 94 procent av dem är muslimer. 1991 blev Kirgizistan självständigt efter att ha tillhört Sovjetunionen.

Om kalmucker:

En mongolisk etno-lingvistisk folkgrupp. Under Djingis Khans välde spreds de västerut ända in i Europa. Det bor i dag fortfarande nästan 200 000 kalmucker väster om Kaspiska havet. Det finns 655 000 i hela världen och knappt 4 000 av dem bor i Kirgizistan. Även om alla kalmucker påstår sig vara tibetanbuddhister, utövar många shamanism. Shamanernas svarta magi och hemliga konster har inte utmanats på hundratals år. Så vitt vi vet finns det inga kristna troende bland kalmucker i Kirgizistan¹. Än.

Magnus A.

¹ Källa: <https://joshuaproject.net/>

Jul i Japan

Tänk att det snart är jul! Här har sommarhettan och tyfonregnen fortsatt en bit in i november, men nu har Fujiberget äntligen fått en hätta av snö på toppen och tröjor och jackor har tagits fram. Dagliga varningar för att gå ut i hettan har slutat och nu varnas vi för att ta för heta bad i kalla rum. Det har visat sig att om man är över 65 år så är det 2,7 gånger fler dödsfall i samband med bad än i trafiken!

Höstens händelser har gått ganska planenligt i år: familjeläger i bergen, 30-årsjubileum med vännerna *Berndt och Ruriko Bohman* som medverkade under gudstjänsten och med cello- och pianokonsert på eftermiddagen. De är regelbundna gäster här och många utomstående kommer gärna och lyssnar på dem. Den årliga kyrkogårdsgudstjänsten i Allhelgonahelgen samlade ovanligt många i år. I november då 7-, 5- och 3-åringar går till Shintotemplen för att välsignas och få en godispåse, passar vi på att ha årlig barnvälsignelse för bebisar och barn upp till 12 år.

Och nu är julfirandet igång. Förra veckan var det julfest för "Abraham och Sara" (äldre-samling). Vi har haft dessa samlingar 10 gånger om året i över 25 år och under årens lopp är det ganska många som fått möta Kristus genom denna "mjukevangelisation".

Ledaren för handbellsgruppen hade brutit lårbenshalsen, men i stället för deras konsert fick vi besök av en trio med kvinnor från Tokyo som omväxlande vittnade om sin tro mellan tamburin- och all sköns flaggdanser.

I går kväll hade vi julfest tillsammans med övriga kyrkor i stan. Ett kristet rockband spelade, hoppade och sjöng med en sprudlande glädje som smittade av sig till alla. Alla sånger och vittnesbörd hade ett klart tema: JESUS! En av dem berättade om hur han blev en kristen. Han hade träffat en människa som utstrålade en sådan frid att han måste fråga honom om vad det var som han hade. Tänk så underbart!

Här i kyrkan planerar vi på lördag en julkonsert med inriktning på tidigare och nya kontakter. Det har varit mycket förbön, planerande och kånkande på bänkar och stolar. Eftersom alla jobbar under julhelgen avslutas julfirandet



med gudstjänster och dop den 22 december. För första gången på fem år skall det bli knytkalas och sedan julfest där kyrkans folk står för programmet. Då kommer *Keisuke Muramatsu* att berätta om hur han mött Kristus. Han är 26 år och har kommit regelbundet både till gudstjänster och bibelundervisning i över ett år. Han skulle också döpas nu, men när han berättade det för sina föräldrar sa pappan: "Okej, men från den dagen får du inte bo hemma! Ut med dig!" Så kan det vara ibland, men han tar det lugnt och försöker samla ihop nog med pengar för att kunna flytta hemifrån och döpas till våren.

Med våra samarbetskyrkor är det bra. Men pastor *Mikami* i Mishima är sjuk och det är underbart att de också har en yngre pastor där. *Nelsons* fortsätter i Nirayama och fiskarbyn Heda. Ohito kyrkas tomt ligger i ett riskområde för jordbävningar och ras så det är svårt att sälja eller t.o.m. ge bort den. Gruppen som fanns där samlas i ett Folkets hus nedanför kyrkan och de som finns kvar av de äldre samlas i ett hem på Izuhalvön en gång i månaden. Då kommer *Masuo Mita* och har gudstjänst med dem. Mita var en gång pastor i Fujinomiya, men är nu 80 år och medlem här i Fuji och hjälper till att predika ibland. Jag känner honom sedan han var sju och jag nio år så det är ganska roligt.

Själv tar jag emot många oroliga själar på besök. Det är som en oro i luften. Något är på gång och man undrar vad som skall hända. Så många saknar Gud och hopp i världen. Men vi får se framåt och sprida Kristi ljus, frid, hopp och kärlek. Tänk att få vara med! Tack till alla er som är med och ber också för Japan!

En God Jul och ett Välsignat Nytt År!

Kerstin Dellming

Kära vänner i Sverige!

Tack för att ni ber för oss! Jag har kunnat ta det lite lugnare i mitt arbete, och det gav mig tillräckligt med tid att vila. Saker och ting pågår fortfarande.

I oktober arrangerade vi en ny kurs "Joshua" i Sanmenxia, som nu har börjat utan problem. Deltagarna inkluderar bl.a. pastorer, körmedlemmar och bibelpredikanter. Efter att ha tagit itu med denna kurs kom jag till Wenzhou.



Årshögtiden 2024. Gäster från Kina och Sverige.

Jag vill berätta om tre doktorander som är så tacksamma för bibelkommentarerna som EÖM finansierat. Dessa böcker har i hög grad hjälpt dem att bättre förbereda predikningar och leda sina församlingar. De finns i olika kyrkor: i Peking, Xining i Qinghai-provinsen och Wenzhou City. Utöver dessa tre doktorander gynnas förstås även några pastorer i andra kyrkor. Jag gläds djupt när jag ser deras lycka över dessa goda hjälpmedel. Dessa vackra gåvor kommer ur kärleken från vänner i Evangeliska Östasienmissionen.

Vi var också mycket glada att höra att alla gillade tavlorna med pappersklipp som vi hade med oss. Jag delade också denna nyhet med vänner i kyrkan, och de sa: "Det här är

verkligen fantastiskt. Om det finns en chans hoppas jag kunna dela fler vackra saker med vänner i Ruidongya Evangelical Church." Detta är en fortsättning av det som började 1917, då pastor Pei, alltså Carl Johan Bergquist kom hit.

Jag är här i Wenzhou, och dopklassen med de 70 personer som döptes som kristna i år kommer också att avslutas nästa vecka. Vi förbereder en liten examensceremoni. Jag hoppas att det också kommer att ge dem lite uppmuntran.

Med varm hälsning!

Jakob



En ny kurs för pastorer, körmedlemmar m.fl. har startat.

MYTEEN - arbete bland 30 tonåringar i Erdenet



Böneämnen:

- Arbete bland tonåringar och mammor i Erdenet
- Behov av speciallärare och volontärer i Erdenet
- De tre mongoliska missionärerna i Kirgizistan
- Vågar att nå ut med evangeliet i Kina. Det har hårdnat på många platser.
- Våra medarbetare i Kina: Liu Hong, Ma Ming och Jakob.
- Pastor Mikamis i Mishima hälsa.
- Våra medarbetare i Japan: Kerstin Dellming och pastorerna Shinmura, Mikami, Sawano och Fujita.



EÖM-samlingar under våren 2025: 6 febr och 6 mars kl 13.30 i Betlehemskyrkan, Stockholm.

Årshögtid i Enebykyrkan, Danderyd: 10-11 maj.



123-640 81 08

EÖM



Varmt tack för alla gåvor och förböner!

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM

Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 072-200 85 85. Plusgiro 5 02 15-3.
Swish 123 64 08 108

Hemsida www.eom.nu Mailadress: info@eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.

Missionsledning och styrelse

Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, Lars N, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund