

## Grattis!!!



*Vår medarbetare i Kina Ma Ming har gift sig.  
Hon hälsar varmt till alla vänner i Sverige.  
Vi minns med glädje hennes medverkan vid årshögtiden.  
Ma Ming är glad över att de får bo nära hennes föräldrar.  
De reser inte på någon bröllopsresa. I stället får Ma Ming leda ett sommarläger för  
behövande barn. Det är barn vars föräldrar har rest iväg för att arbeta. Barnen lämnas i  
bästa fall hos någon far - eller morförälder, men många har ingen tillsyn.  
Ma Ming leder arbetet vid ett socialkontor med 16 rum. Där utbildas volontärer och  
lägerveckor kan anordnas.*

## Hälsning från Kina

Jag är mycket tacksam för min resa till Sverige. Det var en stor glädje att få möta er alla! Varje gång jag blir påmind om att ni ber för oss så stärks jag i min tro och får ny kraft.

När jag kom hem till Kina så berättade jag genast för mina vänner i Sanmenxia och Wenzhou om vad jag fått uppleva. De inspirerades alla när de fick höra om vad ni har utfört i detta land. I min predikan i söndags berättade jag om Micks farfar och hans arbete i Kina för mer än 700 åhörare. De var både chockerade och framförallt berörda av berättelsen. De vill alla höra mer om den.

Nyligen fick jag två nya arbetsuppgifter av vårt kyrkoråd. Det ena gäller barn och det andra gäller undervisning av våra pastorer. Jag tror att jag kan förmedla en del av det jag fick lära mig i Sverige i båda dessa projekt.

En kyrka i Sanmenxia har inspirerats av Micks farfars berättelse och har nu bestämt att de ska samla allt material de kan finna till ett historiprojekt. Det är mycket glädjande. Det finns många dokument och foton som behöver sorteras och sammanställas.

Under denna sommar har jag börjat undervisa 70 volontärer i Sanmenxia. De är alla nyckelpersoner i församlingen. Målsättningen är att de ska lära känna Bibelns budskap bättre så att de också kan undervisa andra.



Just nu studerar vi Ruts bok i Gamla testamentet tillsammans. Alla är väldigt aktiva och jag gläds över att se dem så engagerade.

Ett projekt för 60 barn under 15 år har hållits i en lägergård vid havet. De har alla varit "passagerare på ett flygplan" och alla lärare har uppträtt som "flygkaptener, flygvärdinnor" m.fl. De har undervisat barnen om Abraham och hans liv.

Så har vi nyligen haft en dopklass för ca 80 personer som döpts den sista tiden. 20 av dem är äldre och kan inte delta, men de övriga har varit med i denna klass.

Men så har vi också sorgliga nyheter. Myndigheterna i Sanmenxia har bett oss att upphöra med de bibelstudier vi har med mer än 70 personer. De tillåter bara att vi håller söndagsgudstjänster.

I Wenzhou har vi haft ett barnläger. Men även där har vi nyligen haft inspektioner från myndigheterna. De vill inte att kyrkan bedriver projekt för barn.

Tack för era böner! Min fru och jag ber för er och hoppas att allt ska gå väl! Bed för mig och allt arbete här!

Önskar er allt gott!

**Jacob**



## Het sommar i Fuji

Vi befinner oss nu i slutet av "Obon", den vecka i augusti då de flesta har ledigt och försöker att resa till sina föräldrahem för att samtidigt besöka förfädernas gravar. Ledigheten började med en ganska kraftig jordbävning och avslutades med en tyfon. Det blev många återbud till hotell och utflyktsorter. Flyg och tåg har ställts in och vägar har stängts av. Men den stora jordbävningen man trodde eventuellt var på väg uteblev och solen bränner med närmare 40 graders hetta.

Aldrig har jag varit så glad över att ha en fungerande luftkonditionering som under denna augustimånad! Själv har jag hållit mig mest hemma med några besök och dopundervisning.

På måndagen hade vi en offentlig "cooling-off" samling i kyrkan för dem som var hemma. Det var en heldag med DVD, lovsång, musik, lekar och mycket skratt! Dessutom hemlagad lunch och massor av vattenmelon. Några kom för första gången.

En dag for jag över till Mishimakyrkan där läger pågår, de första dagarna för barn upp till klass sex, därefter för högstadie- och gymnasieelever. Talare är en pastor och tolvbarnspappa från södra Japan. Kyrkgolvet är både mötes- och sovplats.

I april hade de pastorsordination för Yuuki Sawano som har jobbat som ungdomsevangelist där under tolv år. Han är gift med pastor Mikamis dotter och har haft det kämpigt med ryggoperationer. Men nu är han friskare och har blivit heltidsanställd. Det är så fint att se hur barn och ungdomar samlas kring honom.

Det är ett halvår sedan jag sist skrev. Under denna tid har min hjälppastor, fru Tanaka slutat pga ålder men hon hjälper till mycket och har en särskild kallelse till personlig evangelisation bland de äldre kvinnor som kommer till våra välbesökta månatliga "Sara-samlingar". Nästan alla är buddhister, men ganska många har fått möta Kristus under årens lopp. Vår manliga evangelist, Fukino, kommer nu bara två söndagar i månaden men är till ett enormt stöd. Han och hans fru fick tillbringa en kväll



*Yuuki Sawano har ordinerats som pastor i Mishima. Här med sin fru Ai och Kerstin Dellming*

med att städa undan glas som krossats under jordbävningen hemma hos dem, medan vi här var helt förskonade.

Japan har börjat öppna upp allt mer efter Coronan men det är ännu nästan omöjligt att göra sjukbesök. Det är också en del i församlingen som ännu tar coronaledigt eller bara kommer sporadiskt. Däremot har vi haft flera samlingar där vi försökt att nå ut till nya människor. I juni inbjöd vi till konsert med en känd kristen sångerska och TV-kändis, Sayuri Kume. Förutom kyrkans folk anmälde sig 70 personer så vi fick fullt upp med att ordna sitt- och ståplatser i denna lilla kyrka för att inte tala om parkeringsplatser. Vi hoppas och ber att flera av dem skall komma till höstens cellokonsert med Berndt och Ruriko Boman.

Själv har jag haft glädjen att ha min son Mikael och barnbarnet Alfild här några veckor i juli. Det är fyra och ett halvt år sedan vi träffades så det var underbart!

Nästa vecka har jag sex dagars ledigt som jag hoppas tillbringa i mitt lilla hus hos Tinas familj med luftkonditioneringen på för fullt, litet stillhet men också tid med barnbarnsbarnet Ema. I september sätter verksamheten i gång igen. Själv tar jag en dag och ett ögonblick i sänder. Jag ber om arbetare till skörden, att nya människor skall läggas till församlingen och om andlig multiplikation över hela landet.

Tack för förbön!

**Kerstin Dellming**



## Många volontärer på Eagle Center i Erdenet



Församlingen Jesus Assembly i Erdenet driver dagcentret Eagle Center i den socialt utsatta stadsdelen Govid. Det samlar många barn från familjer med svåra problem. De får delta i 25 olika program i bland annat konst- och slöjdcirklar, engelska, dans och läxhjälp. De får också undervisning i personlig hygien. Två lärare arbetar heltid och 56 volontärer hjälps åt att driva verksamheten.

En vacker flicka på 8 år bor med sin handikappade mormor. Hennes föräldrar är gravt alkoholiserade och sällan hemma. Hennes mormor har ett hett temperament. Flickan har brännskador på benen som inte har åtgärdats. Hon får stå ut med de vuxnas alkoholberoende, mammans misshandel och mormors grova språkbruk, och hon talar knappt men viskar till sin lärare på dagcentret i hemlighet. Läraren har aldrig sett henne gråta, men när hon på sin födelsedag fick höra en sång speciellt till henne, och för första gången fick äta pizza och godis, då grät hon av stark rörelse. Det finns hopp för denna flicka!

*Varmt tack för alla gåvor och förböner!*

### **Evangeliska Östasienmissionen - EÖM**

**Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 072-200 85 85. Plusgiro 5 02 15-3. Swish 123 64 08 108  
Hemsida [www.eom.nu](http://www.eom.nu) Mailadress: [info@eom.nu](mailto:info@eom.nu)**

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.

#### **Missionsledning och styrelse**

Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, Lars N, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund